

Denne Bog er mig Givet  
Af Lauridts Knudsen  
I Tjørring den 24 April 1870  
Iver Knygberg  
+++  
Gullestrup 1870

-----

Jens Iversen født i Gullestrup  
Den 6 September 1869  
Christen Iversen Født i Gullestrup  
Den 18 Mai 1872  
Thommas Iversen Født i  
Gullestrup den 12 April 1874

Side 2  
Dødfødt Pigebarn født i  
Gullestrup den 29 September 1876

Ane Østergaard Iversen født  
I Gullestrup den 29 Januar 1878

Andreas Iversen Født i Gullestrup  
Den 26december 1880

Niels Elias Iversen Født  
I Gullestrup den 6 Marts 1884  
Død 11 September 1889

Han Hviler nu i Himlens  
Fred og mindes her med Kjærlighed  
i Guds og Jesu Christi Navn  
Kjære lille Elias farvel vi  
samles Hiset, Gud af Naade  
Giv dette for Jesu Skyld  
ja et God dag, Til Liv og Sjæl  
de venner som døden adskilte her skal  
visselig Kjende Hverandre der hvor  
Hverken er død eller dvale St  
Peder Kjente og Kunde forstaae  
elias og Moses han Aldrig før Saa  
hvor lifligt skal vi da Tale  
med Venner i Himlens Hvile  
Gud lad os Hiset samles Glad hvor vi

Side 3

Elsk Herren din Gud af din Ganske  
Hjerte og din Næste som dig  
selv i dette Ord er Alle Bud  
indbefattede  
Rom. 13 og holder ved at bede for  
Alle Mennesker! 1 Timoth 2.

Naar Hver Guds Guds Ord ret ?? vel  
da Staar det Godt i Huset Til

-----  
Gud er Hellig og lader sig ikke  
Spotte Hvad vi saar skal vi  
og Høste

-----  
Hvad kan et Menneske Give Til  
vederlag for sin Sjæl.

-----  
Søger først Guds Rige og hans  
Retfærdighed

-----  
Søger Herren Medens Han  
finder banker paa den Stund  
som er Nær

-----  
Gud af Naade for Jesu Skyld  
Giv dette

-----

Side 4

Kjære Jesu vil du være Hus  
I mit lille Hjem ved dit milde  
Ord mig lære som Guds barn at  
vandre frem du maa Gjerne  
for mig Raade Giv og Tag Kun  
Hvad du vil Alt er kjærlighed  
og Naade Naar Kun dig  
jeg Hører til  
xxx Mxx Mxx 31  
xxg Tvxxx 1898