

Hammerum Herred Fogedprotokol 1848 – 1859

Aar 1856 den 19 Juni indfandt Fogden sig med Barct og P. Gravesen som Vidner paa Søren Christian Andersens Bopæl i Hollingholt, Sunds Sogn, for at foretage Undersøgelse i Anledning af Anmeldelse om at hans Hustru Gjertrud Cathrine Pedersdatter i dag skal have hængt sig .—

Efter Anmeldelsen begav Fogden sig ufortrøent til Søren Christian Andersens Bopæl, hvor han personlig blev truffet tilstede. -- Paa Anledning forklarer han, at hans afdøde Hustru fra sidstafvigte Vinter at regne var henfalder i en sygelig Sindstilstand, der sandsynlige hidrørte fra at hendes Søn for begaaet Retsbrud ere inddømt i Straffeanstalten. Hun kunde ikke sove om Natten og følte sig i det hele nedtrykt og tungsindig. – Men søgte Raad hos Distriktslægen og en af ham foreskreven Medicin bragte hende ogsaa for nogen Tid Ro og Nattesøvn, men hun følte sig dog vedblivende tungsindig. – I den seneste Tid derimod forekom det Comparenten som om hun følte sig mere fattet og han kunde derfor ikke tænke sig at hun vilde forøve hvad nu er skeet. – I Morges Klokken omtrent 9 gik den Afdøde, der paa det nærmest var 60 Aar gammel, med sig Datter Kirsten fra Hjemmet for at forrette noget Arbeide, med Tørring af Tørv og en Timestid efter blev der ved et Barn sendt Bud til Comparenten at Ulyken var passeret i Comparentens Søns Peder Christian i Nærheden liggende huus. – Comparenten begav sig strax af sted, hvor den Afdøde alt fandtes nedskaaren. Hvorlænge hun kunde have hængt før Nedskjæringen kan Comparenten saaledes ikke med nogen Vished opgive. – Comparenten ?? paa Anledning, at den mellem den Afdøde, Comparenten eller øvrige Familie har fundet nogen ?? eller Uenighed Sted. – Comparenten Anmærker ogsaa at den afdøde i hendes sygelige Sindstilstand leed af Religionsscrubler. - - Oplæst, verificere, dimitteret.

Dernest fremstod foregivende Comparent og Afdødes Datter Kirsten Sørensdatter, der afgiver en med foregaaende Comparent overensstemmende Forklaring Betræffende den Afdødes sindstilstand og navnlig den at hendes afdøde Moder leed af Religionsscrubler og navnlig i særdeleshed ?? ikke at kunne blive salig, ?? hun, hvad Comparentinden kan forsikre har levet et christeligt Liv og i Enighed med sine Nærmeste. – Comparentinden var den hvem hendes Moder i Morges Klokken 9 forlod sit Hjem og med hvem hun gik ind i Comparentindens Broder Peder Christian Sørensens huus her forblev hun med en T? og Compts. Broderkone gik paa Arbeide ved Tørvene, idet den Afdøde nemlig skulde have Opsyn med et par Børn, hvormed hun forblev ene i Huset. – Comparentinden ?? først den passerede Ulykke, da hendes ommeldte Broder var kommen hjem fra marken og derved havde observeret det skete, -- Compt og Broderkone ilede strax til og de saae der at den Afdøde alt kan Nedskaaren. – Efter hvad Comparentinden kan skjønne kan hun ikke have hængt over 1 Quarterstid men L? og blev borte. -- Oplæst, verificere, dimitteret.

Dernest var mødt og forestod den Afdødes Svigerdatter Ane Margrethe Christensen, gift med den ovenforklarede Peder Christian Sørensen, der opgiver en med sidst afhørte Comparentinde aldeles overensstemmende Forklaring, med Tilføiende, at den Afdøde, er forekommer Comparentinden at være sygeli paa Sindet, hvilket neemligen yttrede sig paa den maade at hun levede et

hende hvilket i ingen maader forøvrigt var Tilfældet. – Ligeledes Leed den Afdøde af Religionsscrublen. -- Oplæst, verificere, dimitteret.

Dernest fremstod den ??? Peder Christian Sørensen der forklarer at han i Morges Kl. 9 havde forladt sit huus for at røgte Creaturene. – Da Dette var forrettet gik han atter hjem og havde neppe været borte i længere Tid end et Quarter. – Ved at træde inde i stuen bemærkede Comparenten at hans afdøde Mode havde borttaget et i en Vugge anbragt stykke Tøierreb til dermed at sætte denne i Bevægelse. – Dette havde hun fastgjort med den ene Ende til et Søm i Bjelken og i den anden Ende

dannet en Lykke, som hun havde slaaet om halsen. Han fandt hende i en siddende stilling, uden at hun havde nogen Sæde under sig, men med Ryggen imod et Sengested og hovedet omtrent lige iveiret, men med det om halsen anbragte Reeb sterkt strammet. – Comparenten nedskar hende øieblikkeligen men der yttrede sig aldeles intet livstegn, skjøndt Comparenten reieste hende lige iveiret og gav hende nogle Draabe koldt Vand i Munden. – Comparenten underrettede da snarest muligt sin søster og kone om det Passerede. – Comp. har vel bemærket, at hans Moder leed af en sygeli Sindstilstand og aanelig Religionsscrublen, men det forekom ham dog som om hun i den senere Tid var bedre. – Den afdøde levede i Fred og god forstaaelse med hele sin Familie. -- Oplæst, verificere, dimitteret.

Fogden og Vidnerne indfandt sig derefter i Comparenten Sørensens Huus, hvor den Afdøde befandtes henliggende i en Seng i Stuen, udstrakt paa Ryggen og paaklædt Rundt om Halsen fandtes tydelige Spor af Rebet. – Iøvrigt observeredes intet Tegn paa udvortes Vold. -- Comparenten Sørensen paaviste det Søm i Bjælken der befinder lige over Enden af Sengestedet, paa hvilket Rebet havde været fastgjort. – Rebet befandtes overskaaret omtrent et ?? eller noget mere fra den modsatte Ende, i hvilken befandtes et Øie hvorved en Løkke kunde dannes. – Det skjønnedes at Selvmorddet kunde være udført paa den ovenforklarede Maade. – Sluttelig bemærkes at Distriktslægen, til hvem Bud var afgaaet om det passerede, ei ere truffet hjemme, men var fraværende paa et Sygebesøg i længere Afstand. – Forretningen udsat. -----

Aar 1856 den 23 Juni den foranstaaende forretning continuitet paa Herredscontoriet paa Nørholm i overværelse af Vintr og Mørin og Vidner. – Fogden fremlagde Distriktslægens Erklæring til ???. --- Forretningen blev derefter sluttet. -